

Utdrag ur **Väderflickans milda makt**  
Scen 5 Sid 27-31

*I sommarhuset. Ute på verandan sitter Ben. Därinne har brodern Erik första träffen med jämnåriga Gudrun, som inte vet att Ben sitter på verandan. Alla tre är i 16-17årsåldern. Ben skriver brev till TVväderflickan Elin.*

---

BEN  
Det åskar

ERIK  
Det brukar ju du gilla.

BEN  
Det kan bli störningar i TVsändningen.

ERIK  
Det går säkert över till ikväll

BEN  
Tänk om det blir det

*(Erik på väg in)*

BEN  
Tycker du att man kan skriva såhär? Jag är ganska nöjd själv. Hej Elin.

ERIK  
Jag har inte tid nu Ben, jag kan läsa ditt brev sedan.

BEN  
Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin

ERIK  
Sen! Jag har en gäst, du vet man måste vara artig mot sina gäster. Och du håller dig bara lugn, annars blir det inget väder ikväll. Äh jag skojade bara.

*(Erik rufsar Ben i håret, går in igen, sätter sig i soffan)*

GUDRUN  
Vad var det?

ERIK  
Det var... en stång där som hänger lös

GUDRUN

Jag tänkte på det, det är helt otroligt egentligen!

ERIK

Vaddå?

GUDRUN

Att jag sitter här i en sommarstuga med dig. Att allt är på riktigt. Det här fuktiga, luktiga, mulliga... Jag har alltid velat... Det luktar verkligen sommarstuga här. Och du luktar... mmm!

ERIK

Och jag fattar inte att jag sitter här med dig, det känns... bra. Att det är jag som sitter här.

GUDRUN

Tänk jag då, att jag sitter här med dig! Mitt ute i ingenstans, mitt ute i skogen, att jag bara törs. Jag gillar skogen. Ingen vet att jag är här. Ska vi gå ut i skooogen, Erik?

ERIK

Jo vi kan göra det sen. Lite senare.

GUDRUN

Du känns inte som alla andra.

ERIK

Vaddå? Jag är väl som alla andra

GUDRUN

Det är någonting, du är mjukare. Jag tycker man ska ha tillgång till både manliga och kvinnliga sidor. Oavsett om man är tjej eller kille fattar du?

*(Ben knackar igen)*

ERIK

Jag måste sätta fast den där stängen ordentligt. Ta mer thé. Jag ska bara hämta... verktyg.

*Ut i köket. Stoppar några bullar under skjortan, går ut*

BEN

Jag vill inte vara här ensam

ERIK

Ta det lugnt Ben.

BEN

Jag försöker ju.

ERIK

Jag sätter mig här en liten, liten stund. Får jag se?

*(Börjar läsa från skärmen. Ben mumsar bullar)*

BEN

Har du kysst henne än då?

ERIK

Ska jag läsa eller inte läsa?

BEN

Nej. *(fäller ner skärmen)* Det är pinsamt. Har du kysst henne än?

ERIK

Lägg av!

BEN

Har ni hånglat?

ERIK

Nej

BEN

Ska ni inte hångla?

ERIK

Det vet jag inte. Sånt vet man inte.

BEN

Ska ni knulla då?

ERIK

Men nu får du väl ge dig

BEN

Varför vet man inte det?

ERIK

Därför att man inte brukar bestämma sådant i förväg. Eller det kanske man gör ibland men...

BEN

Jag tycker bättre om när man bestämmer i förväg

ERIK

Vilken tur då att det inte är du som ska knulla

BEN

Jag ska visst knulla. Någon gång ska jag det

*(Ben fäller upp skärmen igen. Erik läser)*

ERIK

Du kan inte skriva sådär, det är inget smart. Att hon har snygga bröst. Jag sa ju det. Hon kommer bli förbannad och då får du aldrig svar. Du vill ju ha svar eller hur Ben? Förresten har du ju inte ens sett hennes bröst

BEN

Alla tjejer vill ha snygga bröst! Varför skulle dom annars skönhetsoperera sig. Det hörs ju på ordet. Skönhets-operera.

ERIK

Men de vill inte att man ska säga det hur som helst.

BEN

När ska man säga det då?

ERIK

När man... när det är rätt läge, när det är... stämning.

BEN

Men hur gör man när man hånglar?

*(Gudrun knackar på rutan inifrån)*

BEN

Jag tänker titta på er hur man gör, så jag lär mig

ERIK

Men det är inget man lär sig. Du, jag måste gå in nu

BEN

Man lär sig allting

ERIK

Du får väl kolla på nätet

BEN

Ja

ERIK

Det här sommarlovet kommer jag att ha en tjej. På riktigt. Sedan ska jag bli programledare

BEN

Jag vill också ha en tjej. Jag vill ha Elin

ERIK

Men du, det kanske... Det är ju inte säkert att hon svarar, förstår du? Du kanske blir besviken. Det är som att försöka bli ihop med... Julia Roberts eller nån. Du borde träffa en riktig tjej.

BEN

Vissa blir ihop med Julia Roberts. Kiefer Sutherland blev det. Och Liam Neeson och Lyle Lovett. *(paus)* Tror du Elin har en pojkvän hon kanske har det, hon har nog det. Kan man vara ihop med flera? Med två, kan man det? Det är nog inte så vanligt.

*(Gudrun knackar igen)*

ERIK

Jag kommer!

Fortsätt och skriv du, det blir nog bra.

BEN

Det kommer att börja regna. Prognosen är så gott som hundra procentig.

ERIK

Ge dig.

*(Gudruns mobil ringer)*

BEN

Tänk på att ni måste ha kondom på er. På dig menar jag.

ERIK

Om det skulle börja regna menar du?

*(Erik går in)*

BEN

Det finns regler för hångling. Jag kan inte reglerna riktigt. Jag vet inte hur det går till när man kysser med tungan. Jag skulle vilja lära mig det innan jag träffar dig. Om vi nu kommer att träffas. Jag tycker att det skulle vara bättre om det var enklare. Om man bara säger till någon som man är kär i jag är kär i dej och om hon är kär i en så går man och hånglar.

---